

Lezing | Louise von Plessen over Malaiisches Tagebuch van Victor von Plessen

Een avontuurlijk reisdagboek uit het jaar 1927

Activiteit van externe partij

Datum: donderdag 13 februari 2025 om 19:30 uur tot 21:30 uur

Locatie: Literaturhaus | Deutsche Bibliothek, Witte de Withstraat 31-33, Den Haag

Informatie: Voertaal: Duits

Toegang: Regulier € 10 / studenten/vrienden van het Literaturhaus € 5 (incl. drankjes)

Louise von Plessen vertelt op 13 februari in het Literaturhaus Den Haag over het avontuurlijke reisdagboek *Dagboek van Maleisie* dat de schilder, ontdekkingsreiziger, ornitholoog en filmmaker Victor van Plessen (1900-1980) schreef tijdens zijn tweede expeditie naar de Maleise Archipel, in opdracht van het Berlijnse Zoölogische Museum. Poëtisch, boeiend, filosofisch en humoristisch legt hij zijn uitdagende dagelijkse expeditieleven vast, zijn twijfels en verlangens, zijn indrukken tegenover een vreemde natuur en cultuur. Moderatie: Leo van Santen

Meer informatie en aanmelden via de [website van Literaturhaus | Deutsche Bibliothek Den Haag](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/agenda/14279/lezing-louise-von-plessen-over-malaiisches-tagebuch-van-victor-von-plessen>