

# Film: 'Schuld sind immer die Anderen'

Deutsches Kino

**Datum:** dinsdag 25 maart 2014 om 19:30 uur  
**Locatie:** Het Ketelhuis, Pazzanistraat 4 Amsterdam.  
**Informatie:** Voertaal: Duits, met Engelse ondertiteling  
**Toegang:** Toegang: € 9,00 | met korting: € 8,00

Crimineel Ben krijgt nog één kans: hij verhuist naar het idyllisch gelegen 'Waldhaus', waar hij zijn leven weer op orde moet krijgen. De schrik is groot als hij beseft dat zijn gastmoeder Eva één van zijn slachtoffers was. Ben is nooit gepakt voor zijn geweldadige overval op haar en hij stelt vervolgens alles in werking om zijn daad verborgen te houden, maar Eva begint langzaam wel iets te vermoeden.

Een spannende film met ijzersterke acteurs, die zonder feel-good elementen laat zien dat veranderingen mogelijk zijn. Winnaar van o.a. de publieksprijs op het Festival des deutschen Films, Ludwigshafen 2013.

De filmreeks Deutsches Kino is een initiatief van het Duitsland Instituut Amsterdam, het Goethe-Institut Niederlande, het Filmhuis Lumen en Het Ketelhuis. Hierin worden Duitse films centraal gesteld die in Nederland vooralsnog weinig aandacht hebben gekregen.

Meer informatie:

[Website Ketelhuis >>](#)

['Schuld sind immer die Anderen' officiële website >>](#)

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](http://duitslandinstituut.nl).*

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/agenda/46/film-schuld-sind-immer-die-anderen>