

# Kino Klub Goethe | Ich war neunzehn (Rotterdam)

met een inleiding door Peter Bosma

**Activiteit van externe partij**

**Datum:** dinsdag 7 mei 2019 om 19:30 uur  
**Locatie:** Goethe-Institut Rotterdam, Westersingel 9, Rotterdam  
**Informatie:** Lengte: 115 min. | Taal: Duits met Duitse o.t.  
**Toegang:** €5,00 | met korting: €3,00 | met Goethe-Pass: gratis

In de filmreeks Kino Klub Goethe worden aan het begin van iedere maand bijzondere films uit en over Duitsland gepresenteerd door het Goethe-Institut Rotterdam en het Literatuurhaus | Deutsche Bibliothek Den Haag. Op 7 mei wordt de film *Ich war neunzehn* (1968) van Konrad Wolf vertoond. Met inleiding door Peter Bosma.

In april 1945 komt de 19-jarige Gregor Hecker (Jaecki Schwarz), die op 8-jarige leeftijd met zijn ouders naar Rusland gevlucht is, als soldaat voor het Rode Leger terug in zijn geboorteland Duitsland. In de buurt van Berlijn probeert hij overgebleven Duitse soldaten te overreden om te deserteren. Waar de een hem gedwee volgt, stribbelt de ander tegen door in wanhoop nog het gevecht aan te gaan.

*Ich war neunzehn* (1968) werd door Konrad Wolf geregisseerd. In deze film verwerkte Wolf in fictieve vorm zijn persoonlijke ervaringen en die van zijn vriend, kapitein Wladimir Gall.

De film wordt ingeleid door filmkenner [Peter Bosma](#).

Toegang: €5,00; met korting: €3,00; met Goethe-Pass: gratis. Meer informatie via [Goethe-Institut Niederlande](#).

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](#).*

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/agenda/7678/kino-klub-goethe-ich-war-neunzehn-rotterdam>