

Nakomelingen Herero hopen op Duitse erkenning genocide in Namibië

Kort nieuws - 29 april 2015 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Nakomelingen van de Herero, een Namibisch volk dat tussen 1904 en 1908 slachtoffer werd van een [massamoord gepleegd door Duitse keizerlijke troepen](#), hoopt op een Duitse erkenning van genocide. Daarvoor pleiten zij al jaren, maar ze vonden tot nu toe geen gehoor. Daar lijkt nu verandering in te komen. Nu de Bondsdag spreekt over de erkenning van de genocide op de Armeniërs in 1915 kan het hoofdstuk Zuid-West-Afrika in de Duitse koloniale geschiedenis niet achterblijven, aldus Grünen-voorzitter Özdemir tegen de Süddeutsche Zeitung. Ook andere politici en wetenschappers spreken zich uit voor erkenning van de volkerenmoord. De VN heeft het neerslaan van de opstand van de Herero, waarbij 90.000 mensen om het leven zouden zijn gekomen, al eerder als de eerste genocide van de 20e eeuw aangemerkt. [Lees meer bij Süddeutsche.de](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/11449/nakomelingen-herero-hopen-op-duitse-erkenning-genocide-in-namibie>