

Bondsdagvoorzitter noemt Duitse massamoord op Herero genocide

Kort nieuws - 8 juli 2015 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Bondsdagvoorzitter Norbert Lammert noemt de [massamoord op het Namibische volk de Herero](#), gepleegd tussen 1904 en 1908 door Duitse keizerlijke troepen, genocide. Hij doet dat vandaag in een bijdrage in Die Zeit. Tot nu toe weigerde de Duitse regering deze kwalificatie te gebruiken. Wie de massamoord op de Armeniërs in 1915 genocide noemt, moet dat ook zeggen van de misdaden van Duitse militairen 10 jaar daarvoor, aldus Lammert. Nakomelingen van de Herero hopen al jaren op Duitse erkenning van de volkerenmoord. Donderdag is het 100 jaar geleden dat het Duitse Keizerrijk de zeggenschap over zijn kolonie Duits Zuid-West-Afrika (het huidige Namibië) verloor. De VN heeft het neerslaan van de opstand van de Herero, waarbij tienduizenden mensen om het leven zouden zijn gekomen, al eerder als de eerste genocide van de 20e eeuw aangemerkt. [Lees meer bij Zeit Online](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/12227/bondsdagvoorzitter-noemt-duitse-massamoord-op-herero-genocide>