

Vakantietips Duitsland

Achtergrond - 28 juli 2015

Waarheen deze zomer, dit najaar of een lang weekend, niet te ver van huis? Naar Duitsland! De medewerkers van het Duitsland Instituut delen hun mooiste vakantietips: hippe en historische stranden, spectaculaire wandel- en fietsroutes, musea, tuinen en de langharige Poitou-ezel. We zetten de tips per deelstaat op een rij:

BADEN-WÜRTTEMBERG

Freiburg

Vlak bij de studentenstad Freiburg im Breisgau kun je heel mooi wandelen in het Zwarte Woud. Het is heel afwisselend, je wandelt tussen gebieden met bos, heuvels, meertjes en weide met gelukkig ook genoeg plekken waar je lekker kan uitrusten en een biertje kan drinken. [Meer informatie](#)

BEIEREN

Elbsee

Als je wilt zwemmen in Beieren, ga naar de Elbsee, vlakbij Aitrang im Allgäu. Je hebt er een fenomenaal uitzicht op de Alpen en je stapt zo van de houten steiger het kraakheldere water in van dit heerlijke, frisse meer. Dat beeld en gevoel verlies je nooit meer. [Meer informatie](#)



König-Ludwig-Weg

Wandelroute (120 km in totaal), genoemd naar de Beierse koning Ludwig II. De route begint bij Berg aan de Starnberger See en eindigt in Füssen aan de voet van de Alpen en voert langs beroemde kloosters en kastelen, zoals slot Neuschwanstein. [Meer informatie](#)

Neurenberg

Neurenberg heeft een mooie historische *Altstadt* inclusief de indrukwekkende [Kaiserburg](#) en oude stadsmuur, die na de Tweede Wereldoorlog weer helemaal zijn opgebouwd. Ook de moeite van het bekijken waard is het [Reichsparteitagsgelände](#), het megalomane complex dat door Hitlers hofarchitect Albert Speer werd ontworpen. In het uitgebreide voetgangersgebied krijg je een indruk van hoe invloedrijk Neurenberg was in de Middeleeuwen. Nu is deze regio nog steeds belangrijk in de speelgoedindustrie, mooi geïllustreerd in het lokale [speelgoedmuseum](#). De lekker gekruide kleine Nürnberger Bratwurst is een aanrader, die je op elke hoek van de straat kunt krijgen. [Meer informatie](#)

BERLIJN

Zie dossier [Berlijn Geschiedenis op straat](#)

BRANDENBURG

Beelitz Heilstätten

Een oud verlaten ziekenhuiscomplex in Beelitz ten zuid-westen van Berlijn. Eind 19e eeuw was het een sanatorium, tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog een militair hospitaal - Adolf Hitler herstelde er in 1916 -, in de DDR-tijd was het een Russisch militair ziekenhuis, maar in de jaren negentig kwam het leeg te staan en raakte het in verval. [Meer informatie](#)

Spreewald

Het Spreewald is sinds 1991 een door de UNESCO erkend biosfeerreservaat. De zijtakken van de rivier de Spree lopen als een dicht netwerk door het Spreewald heen. Je kunt deze waterwegen met de traditionele Spreewald-Kahn (boot) verkennen, maar het leukst is het om een kano te huren en zelf op pad te gaan (met kaart uiteraard). Daarnaast heb je veel [mooie fiets- en wandelroutes](#). En voor de honger onderweg zijn er de bekende augurken uit het Spreewald. *Senfgurken, saure Gurken...*! Er is zelfs een [Gurkenradweg](#)!

HAMBURG

Elbstrand

Eén van de hipste stranden van Duitsland vind je in Hamburg (Övelgönne) aan de Elbe. Je kunt er op je handdoek in het zand de grote vrachtschepen over de Elbe langs zien komen. Zwemmen wordt vanwege diezelfde grote schepen afgeraden. Eten en drinken kan je direct op het strand in de 'Szeneladen' [Strandperle](#). [Meer informatie](#)

HESSEN

Frankfurt

Frankfurt heeft een fantastisch museumaanbod, met het Städel, het Schirn met vaak mooie tijdelijke tentoonstellingen, het Museum für Moderne Kunst en niet te vergeten de Paulskirche, het Senckenberg Museum voor natuurhistorie, met de dino's en zo, en het Goethehuis. 's Zomers flaneer je langs de Main, verder zijn de oude botanische tuinen en de opera de moeite waard. Het uitgaansleven is heel hip. De inrichting van [restaurant Oosten](#), aan het water, is bijvoorbeeld ontworpen door Piet Hein Eek en in de top van het Japan Center, een van de hoge torens, kun je dansen in [Club101](#) (101 meter boven de grond). Ander voorbeeld van een hippe gelegenheid: [Metropol Cafe am Dom](#), maar is er nog veel meer. [Meer informatie](#)

Kaiser Friedrich Therme Wiesbaden

Historische thermen gebouwd in Jugendstil in 1913. In 1999 werd het volledig gerestaureerd en uitgebreid, nu is het een wellnessoord van 1450 m2. [Meer informatie](#)

MECKLENBURG-VOORPOMMEREN

Met stoomtram Molli naar Heiligendamm



Heiligendamm is bekend van de G8-top die er in 2007 plaatsvond. Het heeft een prachtig strand, volgens de borden daar *kurtaxpflichtig*, maar je kunt er best een hele dag zonnebaden en zwemmen zonder badplaatsbelasting te betalen. Na de *Wende* werd een deel van de oude huizen en hotels gerestaureerd, maar er is ook nog veel vergane glorie te zien. De leukste manier om in Heiligendamm te komen is met [Molli](#), de

100-jaar oude stoomtram, die vanuit een plaatsje vlak buiten Rostock een mooie route rijdt. Zowel in de trein als in Heiligendamm heb je het gevoel dat je 100 jaar terug bent in de tijd. [Meer informatie](#)

Hiddensee

Hiddensee is een prachtig eiland in de Oostzee, waar geen auto's worden toegelaten. De boottocht er naar toe vanaf Stralsund is ook de moeite waard. Je kunt er ook vanaf Rügen komen. Op het eiland ontstond ooit een smeuge rel tussen Nobelprijswinnaar [Gerhart Hauptmann](#) en toen-nog-niet-Nobelprijswinnaar [Thomas Mann](#). Hauptmann resideerde elke zomer als een soort koning op het eiland en Mann merkte toen hij er zelf in de jaren twintig was dat het eiland te klein was voor twee grootheden. Vervolgens modelleerde hij de belachelijke figuur Peeperkorn in zijn roman 'De Toverberg' naar Hauptmann. Dat Hauptmann daar niet blij mee was, zie je aan diens boze aantekeningen in de kantlijn van 'De Toverberg' in het [Hauptmann-museum](#) op Hiddensee. [Meer informatie](#)



Rostock-Warnemünde



De kilometerlange strandpromenade nodigt uit tot wandelen: links een breed zandstrand, rechts de oude vissershuisjes in Noord-Duitse bouwstijl, die aan de Hanzetijd herinnert. Highlight in Warnemünde is de vuurtoren en de heropende Teepot - een architectuurmonument uit de DDR-tijd met culinaire specialiteiten uit Noord-Duitsland. Er is ook een Grieks restaurant. Hét grote event voor scheepsliefhebbers is de Hansesail, als honderden schepen naar de haven van Warnemünde komen. Daar komen jaarlijks een miljoen bezoekers op af. Met de S-Bahn ben je in 20 minuten in de binnenstad van Rostock, die na de eenwording compleet gerenoveerd is. [Meer informatie](#)

Krijtrotzen en Seebad Prora op Rügen

Oostzee-eiland Rügen is beroemd om zijn krijtrotsen en om [Seebad Prora](#). Dit gigantische complex - 5 kilometer lang - direct aan het strand werd in de jaren dertig door de nazi's gebouwd als vakantiekolonie voor de Duitse bevolking. Er moesten 20.000 mensen tegelijkertijd vakantie kunnen vieren, maar dat kwam er door het uitbreken van de oorlog niet meer van. In de DDR werden er onder meer dienstweigeraars heen gestuurd. Er zit nu o.a. een [jeugdherberg](#) in en een deel wordt omgebouwd tot vakantiewoningen. [Meer informatie over Rügen](#)



NOORDRIJN-WESTFALEN

Detmold

Tips voor een vol weekend in en om Detmold, niet ver van de Nederlandse grens: het [Hermannsdenkmal](#), Museum [Hexenbürgermeisterhaus](#) Lemgo, de [Externsteine](#) (formatie zandsteden) en museum voor moderne kunst [Marta Herford](#).

Margarethenhöhe Essen

In de [Route der Industriekultur](#) in het Ruhrgebied zijn niet alleen oude fabriekshallen opgenomen, maar ook een hele woonwijk. Margarethenhöhe is de eerste tuinstad van Duitsland, naar het revolutionaire stedelijke model van Ebenezer Howard, ontwikkeld om de arbeidersklasse te bevrijden uit de misère van de grote steden. De wijk is speciaal gebouwd voor de arbeiders van de Krupp-fabriek. De huizen in Margarethenhöhe zijn bijna allemaal verschillend, met gewelfde gevels en pergola's, erkertjes, houten luiken en natuurstenen plinten. Het is een populaire wijk om te wonen, maar als buitenstaander kom je er moeilijk tussen. Hoeft ook niet, rondkijken is al voldoende voor het sprookjesdorp-achtige gevoel. [Meer informatie](#)

Zeche Zollverein Essen

Van 1851 tot 1986 was de Zeche Zollverein een van de grootste steenkolenmijnen ter wereld. Nu vind je er nog de indrukwekkende staalconstructies van de kolenwascentrale en de 'Kokerei'. Inmiddels is het UNESCO Werelderfgoed en een cultureel centrum met tentoonstellingen, dans en muziek. De grootsheid van de fabriekshallen is enorm indrukwekkend. En dit alles al op slechts 1,5 uur rijden vanaf Utrecht! Het Ruhrmuseum op het terrein geeft een goed overzicht van de verandering die het gebied heeft doorgemaakt. Architectonisch hoogstandje is de oranje trap (verwijzing naar gloeiend staal) ontworpen door Rem Koolhaas. En als het echt lekker weer is, vergeet dan vooral je zwembroek niet, want in de oude

Kokerei is een zwembad gemaakt! [Meer informatie](#)

Beeldentuin in Kleef



Deze prachtige beeldentuin is in de 17e eeuw aangelegd door vorst Joan Maurits van Nassau-Siegen en de Nederlandse architect Jacob van Campen. Boven op de berg bij de tuin heb je een prachtig uitzicht. Daar staat bovendien een monument, een obelisk met een adelaar, ter nagedachtenis aan de gevallen soldaten in de Eerste Wereldoorlog, allemaal mannen uit Kleef. [Meer informatie](#)

Openlucht Musuem Insel Hombroich

Hoogwaardige kunst beleven in een rivierlandschap. [Meer informatie](#)

Hermannsweg, Teutoburger Wald

Prachtige wandelroute, zo'n 150 km lang, over de kam van het Teutoburger Wald. De wandelroute is genoemd naar Hermann (Arminius), de Germaanse veldheer die de Romeinen in 9 na Christus versloeg in de *Varusslacht*. De Hermannsweg voert onder meer langs het Hermannsdenkmal, de Externsteine, de Dörenther Klippen en de rotsformatie 'Das hockende Weib' (Zie ook: NRW, Detmold). [Meer informatie](#)

SAKSEN

Elbsandsteingebirge

Dit Elbeandsteengebergte, op de grens met Tsjechië, is één van de meest spectaculaire wandelroutes in Duitsland. Er is in totaal 1200 kilometer aan wandelwegen. Het meest kenmerkend zijn de vele rotspilaren, die als metershoge torens boven het groene landschap uitsteken. Daarnaast zijn er sprookjesachtige valleien, kloven en rivieren. Een schitterende omgeving om te wandelen. Het bekendste uitzichtpunt van het Elbeandsteengebergte is de Bastei, met een adembenemend uitzicht op de de Elbe. Ook leuk met kinderen. [Meer informatie](#)

SLEESWIJK-HOLSTEIN

Tierpark Arche Warder



Wie met kinderen op stap is in Sleeswijk-Holstein moet vooral een bezoekje inplannen aan het Tierpark Arche Warder, 30 km ten zuidwesten van Kiel. Dit park ligt in een prachtig natuurgebied met kleine meren, zoals de Wardersee en de Pohlsee, waarin je ook prima kunt zwemmen. De Brahmsee is het bekendste, omdat kanselier Helmut Schmidt hier zijn buitenverblijf had en veel politieke gasten

uit binnen- en buitenland hier ontving.

Over het park: Nu boeren meestal gaan voor het ras dat het meest oplevert, aan vlees of melk of wol, dreigen veel veerassen uit te sterven. Om deze soorten te behouden is in het dorpje Warder het Tierpark Arche Warder opgericht. Deze 'ark' - die nog het meeste wegheeft van een grote kinderboerderij - doet dienst als levende genenbank van boerderijdieren. Er zitten excentrieke exemplaren tussen: wollige, gestipte varkens, schapen met kunstig gedraaide horens en de langharige poitou-ezel bijvoorbeeld. Omdat het park 10 jaar geleden bijna failliet ging, heeft milieuorganisatie Greenpeace het overgenomen. Overnachten kun je er ook. In knusse hutjes rond een kampvuur of in een wat luxer appartement. [Meer informatie](#)

Vikingmuseum Haithabu bij Sleeswijk

Hier is prachtig gelegen aan het water een hele vikingnederzetting gereconstrueerd, met hutten waar je ook in kunt en een groot vikingschip. In het museum zijn de opgravingen te zien van vikingstad Haithabu, een van de belangrijkste handelssteden van Noord-Europa in de vroege Middeleeuwen. Onlangs genomineerd voor de Werelderfgoedlijst. Van de website: "'Haithabu is een zeer grote stad aan het uiterste eind van de wereldzee", schrijft de Arabische kroniekschrijver Ibrahim ibn Ahmed At-Tartûschi rond 965 in zijn reisverslag over Haithabu.' [Meer informatie](#)

THÜRINGEN

Rennsteig Thüringer Wald



De Rennsteig is een 170 km lange wandelroute, de oudste van Duitsland, over de bergkam van het Thüringer Wald. Je kunt de Rennsteig bijvoorbeeld bereiken met de [Thüringer Waldbahn](#), een oude tram die zo vanuit Gotha de bergen inrijdt. De route is prachtig, je komt door bossen, langs meren, je hebt regelmatig een schitterend uitzicht over het gebied en soms kom je ook langs hele mooie,

spookachtige vervallen huizen. [Meer informatie](#)

Fietstocht in de sporen van schilder Feininger bij Weimar

De Duits-Amerikaanse Bauhaus-kunstenaar Lyonel Feininger kwam tussen 1906 en 1937 regelmatig naar Weimar en omgeving en schilderde daar de zeer pittoreske kerkjes en dorpjes. Er is ten zuiden van Weimar een mooie fietsroute langs de plekken die hij schilderde. Je ziet de schilderijen afgebeeld naast de originele locaties, die ook zeer de moeite van het bekijken waard zijn. [Meer informatie](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/12460/vakantietips-duitsland>