

Fundgrube: Boekverbranding 1933

Columns - 10 mei 2016 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Fundgrube is het mooie Duitse woord voor 'rijke bron'. Ons Duitslandweb-archief is zo'n bron. Omdat het Duitsland Instituut Amsterdam 20 jaar bestaat in 2016, duiken we regelmatig pareltjes op uit dit archief.

Op 10 mei 1933 vond op het Bebelplatz in Berlijn de beruchte boekverbranding plaats. Tienduizenden boeken werden, kort nadat Hitler aan de macht was gekomen, door de nazi's in de vlammen gegooid, als onderdeel van hun 'actie tegen de on-Duitse geest'. Oud-redacteur van Duitslandweb Jonathan Witteman schreef in 2008 hoe het er bij die boekverbranding aan toe ging. En over het "subliem ingetogen" monument dat er nu aan herinnert.

Het Bebelplatz

"In nauwelijks een paar uur tijd verdwenen 25 duizend boeken in het nazistische vreugdevuur. 'Medestudenten! Duitse mannen en vrouwen! Het tijdperk van overtrokken Joods intellectualisme is voorbij!', kraaide Propagandaminister Joseph Goebbels rond middernacht over de radio.

Eén van de vervolgte schrijvers, Erich Kästner, bevond zich in het geheim onder de menigte, ingeklemd tussen studenten in SA-uniform, luisterend naar de 'sentimentele tirades van de kleine doortrapte leugenaar' Joseph Goebbels. Bij de tweede vuurspreuk hoorde hij zijn eigen naam over het plein galmen. 'Tegen decadentie en moreel verval, vóór tucht en zede in gezin en staat! Aan de vlammen schenk ik het werk van Heinrich Mann, Ernst Glaeser en Erich Kästner.'

'Plotseling', zou hij later schrijven, 'riep een schrille vrouwenstem: "Daar staat Kästner!"' Een man en een vrouw drongen zich met luid misbaar door de menigte en stevenden op de schrijver af. Kästner zette zich schrap om te vluchten. [Lees verder](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/16385/fundgrube-boekverbranding-1933>