

Bondsregering noemt massamoord op Herero officieel genocide

Kort nieuws - 13 juli 2016 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De bondsregering heeft de massamoord op het Namibische volk de Herero, gepleegd tussen 1904 en 1908 door Duitse keizerlijke troepen, voor het eerst officieel genocide genoemd. Dat deed ze in een antwoord op een kamervraag van Die Linke. Tot nu toe heeft de regering die kwalificatie altijd vermeden. Eerder spraken Bondsdagvoorzitter Lammert en het ministerie van Buitenlandse Zaken al wel van volkerenmoord met betrekking tot de Herero. De kwestie werd onlangs weer actueel, toen de Bondsdag de massamoord op Armeniërs door de Turken in 1915 als genocide erkende. De Turkse premier Erdogan verweet Duitsland toen zelf geen rekenschap af te leggen voor de massamoord op de Herero. De moord op tienduizenden tot 100.000 Herero is door de VN aangemerkt als de eerste genocide in de 20e eeuw. Sinds vorig jaar onderhandelt Duitsland met Namibië over een erkenning en eventuele schadevergoeding. [Lees meer bij Zeit Online](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/17310/bondsregering-noemt-massamoord-op-herero-officieel-genocide>