

50 jaar 1968: Aanslag op Rudi Dutschke

[Achtergrond](#) - 11 april 2018 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Op 11 april 1968, vandaag 50 jaar geleden, pleegde een boze arbeider een aanslag op studentenleider Rudi Dutschke. Elf jaar later stierf Dutschke aan de gevolgen daarvan.

Op de aanslag volgden hevige rellen, waarbij twee doden en ruim honderd gewonden vielen. Velen hielden Axel Springer, uitgever van de Bild Zeitung, verantwoordelijk voor de aanslag. Bild voerde al maanden campagne tegen de protesterende studenten en had Dutschke tot grootste volksvijand had uitgeroepen. In dit opgehitste klimaat schoot Josef Bachmann, een huisschilder met rechts-radicalen sympathieën en contacten, op Dutschke.

Dutschke geldt voor velen als een symbool van de protestgeneratie van 1968. Maar hij was ook omstreden. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk steun betuigde aan de militante Rote Armee Fraktion (RAF). En hij schrok er niet voor terug zijn eigen baby bovenop een lading springstof in een kinderwagen te leggen, om de explosieven onopvallend te kunnen vervoeren. In de jaren zeventig werd hij een stuk gematigder. Zo keurde hij geweld af en was hij betrokken bij de oprichting van Die Grünen. In 1979 stierf hij toen hij een epileptische aanval kreeg in bad, een gevolg van de aanslag in 1968.

Duitse media staan vandaag uitgebreid stil bij Rudi Dutschke. De [Süddeutsche Zeitung](#) laat zijn zoon Hosea-Che aan het woord, de [FAZ](#) spreekt zijn weduwe Gretchen, de [Tagesspiegel](#) geeft een gedetailleerde beschrijving van de aanslag, [Deutsche Welle](#) vraagt zich af of Dutschke ook vandaag nog als voorbeeld dient en de [taz](#) heeft oa een foto-overzicht.

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/25663/50-jaar-1968-aanslag-op-rudi-dutschke>