

Ruzie rond teruggave botten en schedels Herero aan Namibië

Kort nieuws - 27 augustus 2018 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Duitsland wil woensdag 15 schedels en botdelen van de Herero- en Nama-volkeren uit Namibië teruggeven aan dat land. Ruzie over wie daarbij aanwezig mogen zijn, overschaduwde de ceremonie.

De schedels en botdelen zijn begin 20e eeuw door Duitse kolonialisten geroofd. In Duitse musea liggen nog duizenden botten en schedels uit de koloniale tijd. Duitse keizerlijke troepen pleegden tussen 1904 en 1908 een massamoord op de Herero en de Nama, die wordt gezien als de eerste genocide van de 20e eeuw.

Duitsland en Namibië onderhandelen al jaren over een Duitse schuldbekentenis en een eventuele *Wiedergutmachung*, maar die gesprekken zijn vastgelopen. Wel zijn in 2011 en 2014 menselijke resten aan Namibië overgedragen en dat moet woensdag met een officiële ceremonie in Berlijn opnieuw gebeuren. De Namibische regering verzet zich echter tegen de aanwezigheid van een groep Duitse activisten die zich niet respectvol zou gedragen. Ook aanwezig in Berlijn is een groep nazaten van de Herero- en Nama-volken, die niet aan het officiële verzoeningsproces deelnemen en in de VS een proces tegen Duitsland zijn begonnen en schadevergoeding eisen. [Lees meer bij Spiegel Online](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/27609/ruzie-rond-teruggave-botten-en-schedels-herero-aan-namibie>