

Duitsland geeft botten Herero-volk terug en vraagt om vergeving

Kort nieuws - 30 augustus 2018 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De Duitse staatsminister voor cultuur Michelle Müntefering (SPD) heeft woensdag een aantal botten en schedels van de Herero- en Nama-volken teruggegeven aan vertegenwoordigers van de Namibische regering. Daarbij vroeg ze om vergeving.

De schedels en botdelen zijn begin 20e eeuw door Duitse kolonialisten geroofd voor zogenoemd 'rassenonderzoek'. In Duitse musea liggen nog duizenden botten en schedels uit de koloniale tijd. Duitse keizerlijke troepen pleegden tussen 1904 en 1908 een massamoord op de Herero en de Nama, die wordt gezien als de eerste genocide van de 20e eeuw.

Al eerder, in 2011 en 2014, zijn menselijke resten aan Namibië overgedragen en woensdag gebeurde dat opnieuw, in een officiële ceremonie in de Französische Dom in Berlijn. Müntefering vroeg de aanwezigen, onder wie ook vertegenwoordigers van de Herero en de Nama, om vergeving. Dat ligt gevoelig. Duitsland heeft lang vermeden het woord genocide te gebruiken voor de massamoorden van destijds. Daarnaast onderhandelen Duitsland en Namibië al vijf jaar over een Duitse schuldbekentenis en een eventuele *Wiedergutmachung*. Die gesprekken verlopen moeizaam. [Lees meer bij tagesspiegel.de](https://www.tagesspiegel.de) en [Spiegel Online](https://www.spiegel.de)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/27698/duitsland-geeft-botten-herero-volk-terug-en-vraagt-om-vergeving>