

Nederlands-Duitse schoolkrant Freiheit-Vrijheit

Staatssecretaris Ben Knapen neemt eerste exemplaar in ontvangst

[Achtergrond](#) - 28 juni 2011 - Auteurs: Christel Monrooij (15), Lukas Kohlenbach (17)

Neem 19 Duitse en 26 Nederlandse schoolkrantredacteuren. Zet ze in het Amsterdams Lyceum en geef ze één dag de tijd om een krant over vrijheid te maken. Het eindresultaat is de *Freiheit-Vrijheit*.

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen nam de krant op 27 juni uit handen van vier van de makers in ontvangst.

[Bekijk hier / Siehe FREIHEID/VRIJHEIT](#) (PDF)

Deze *Freiheit/Vrijheit* is in één dag gemaakt. 's Ochtends kregen alle redacteuren een supersnelle stoomcursus in een zelfgekozen onderwerp; reportage, fotografie, protestliederen, cartoons of interviews.

De interviewers spraken onder meer met politici en kunstenaars. De reportages zijn gemaakt in de straten van Amsterdam. En de protestliederen worden geschreven onder leiding van een theaterrecensent van de Volkskrant. Een politiek tekenaar van de Trouw heeft geholpen met het maken van de cartoons. En de vrijheid is gefotografeerd onder leiding van een professionele fotograaf.

Alles bij elkaar zorgt het voor een hoop zielen en men zegt altijd 'hoe meer zielen hoe meer vreugd'. Dat is ook hier het geval, in deze gestresste bende is het heel gezellig geweest. Door de vrijheid die hier is in Europa, kunnen we gewoon met deze gezellige groep mensen in één dag een vrolijke krant maken.

Vrijheid is tegenwoordig een hot item. Alles gaat er over. Oorlog of vrede, gevangen of vrij, niet zeggen wat je wilt of dat wel kunnen. Altijd wordt er over gediscussieerd. Nooit zal het gesprek eindigen.

Dit is ons idee over de vrijheid, die blijheid moet geven.

Freiheit scheint heute für uns Europäer eine Selbstverständlichkeit. Schon längst sind nicht nur die Gedanken frei, wie in dem alten deutschen Volkslied, sondern unsere Freiheit reicht heute viel weiter und bildet eine Grundlage unserer Gesellschaft.

Doch ist Freiheit heute wirklich grenzenlos? Wo und wie wird sie immer noch

beschnitten? Welche Erfahrungen machen Menschen, die an die Grenzen ihrer Freiheit stoßen?

In einem einzigartigen Projekt haben sich rund 50 deutsche und niederländische Schüler einen Tag lang über die Grenzen ihrer Nationen hinweg in Amsterdam gemeinsam Gedanken zu dem Thema "Freiheit" gemacht. Drei deutsche und fünf niederländische Schülerzeitungsredaktionen, acht verschiedene Workshops und nur sieben Stunden Zeit: Herausgekommen ist unser zweisprachiges Magazin "Freiheit - Vrijheid", das von packenden Reportagen, über gute Fotos und Illustrationen bis hin zu interessanten Interviews alles bietet.

Wir hoffen, dass euch unser deutsch-niederländisches Freiheitsmagazin gefällt und zum Weiterdenken anregt. Damit der Wert unserer scheinbar selbstverständlichen Freiheit auch in Zukunft nicht in Vergessenheit gerät...

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/2976/nederlands-duitse-schoolkrant-freiheit-vrijheit>