

Interesse in Duits

Scholierenblog

Achtergrond - 27 januari 2011

Zonder twijfel ben ik bij mij op school de grootste liefhebber van de Duitse taal en van Duitsland. Niet gek dus dat ik volgend jaar voor een studie Duits kies. Maar het aantal mensen dat Duits wil studeren, is al enkele jaren erg laag. Ik onderzoek waar de desinteresse bij veel leerlingen vandaan komt.

Wat blijkt? Scholieren vinden de Duitse taal niet mooi, maar wel makkelijk en nuttig. Als het aankomt op kennis van het land, is het nog wel een hele opgave om aan te geven wie de *Bundespräsident* van Duitsland is.

In de bovenbouw van het middelbaar onderwijs kiezen de meeste scholieren een taal: Frans of Duits. Meer dan de helft van de leerlingen die voor Duits heeft gekozen, zegt dit niet uit interesse voor de taal te hebben gedaan, maar omdat ze liever geen Frans leren. Duits is wel makkelijk, vinden ze. Maar de taal is dan weer niet interessant genoeg om in de vrije tijd een Duits boek te lezen of naar de Duitse radio te luisteren.

Bier, Bratwurst en oorlog

Dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds bij de jongeren leeft als het gaat om het Duitslandbeeld, verraste mij. Iemand omschreef zijn Duitslandbeeld als volgt: "Het zijn bierdrinkende en *Bratwurst*-etende mensen en feestvierders en zijn om de zoveel tijd toe aan oorlog". Een andere scholier vindt het oorlogsverleden juist interessant en weer een andere scholier zegt: "Het is een leuk, mooi land met gezellige mensen en een leuke band (Tokio Hotel)".

Maar weinig scholieren willen in de toekomst iets doen met de Duits of Duitsland. Dat is niets nieuws. Opvallender vind ik dat degenen die wél iets willen doen met de taal of het land, ambitieuze plannen hebben. Een scholier "wil graag piloot worden, als het kan bij de KLM. Als dat niet lukt ga ik in Duitsland het bij een vliegtuigmaatschappij proberen". Een andere scholier "wil graag in Zwitserland gaan studeren". Ook andere scholieren die voor Duits kiezen zeggen dat ze de taal óf voor hun studie nodig hebben, óf ervoor kiezen om zich later verstaanbaar te maken in het Duits.

Toch zijn er genoeg scholieren die later niets meer met de Duitse taal te maken

willen hebben (zo'n 87 procent). Van deze grote groep geeft 90 procent aan óf geen interesse in Duitsland te hebben, óf dat ze Duits kozen omdat het moest en ze absoluut geen Frans wilden hebben.

Kennis

Als het gaat om de kennis van scholieren over Duitsland valt er nog heel wat te verbeteren. 1 tot 2 leerlingen op de 10 wisten dat Christian Wulf de *Bundespräsident* is. Ook wisten maar weinig leerlingen dat 3 oktober de *Tag der Einheit* (Dag van de Duitse eenheid) is. Maar liefst 7 op de 10 leerlingen traptten in de val dat het Oktoberfest in München op deze dag start. Daarnaast dachten ook enkele scholieren dat Duitsland ruim 94 miljoen inwoners heeft, terwijl dat er 'slechts' 82 miljoen zijn.

Al met al merk doen er maar weinig scholieren ook inderdaad graag iets met Duits of weten iets van Duitsland. Nu begrijp ik ook waarom er maar zo weinig scholieren voor een studie Duits aan een Nederlandse universiteit kiezen! Je kunt iedere nieuwe student Duits wellicht zelfs een aanwinst noemen voor het vak. Volgend jaar ben ik dan wel zo'n aanwinst!

Aan de betreffende enquête hebben alle scholieren Duits uit Atheneum-5 van het ds. Pierson College meegewerkt, in totaal 60 leerlingen.

Kees van Ruremonde is redacteur van de scholierenredactie van Duitslandweb. Hij zit in 6 atheneum van het [ds. Pierson College](https://duitslandinstituut.nl/artikel/3040/interesse-in-duits) in 's-Hertogenbosch.

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/3040/interesse-in-duits>