

# Geen finale Nederland-Duitsland - jammer of goed?

De gemiste droomfinale in 14 stellingen

Achtergrond - 7 juli 2010

Het mag tóch niet zo zijn. Na 36 jaar hadden Nederland en Duitsland weer tegenover elkaar kunnen staan in een WK-finale. Maar Duitsland verloor de halve finale woensdag van Spanje. Jammer, vinden velen die zich hadden verheugd op deze droomfinale. Gelukkig, vinden minstens zoveel anderen die blij zijn dat ze aan dit voetbaldrama zijn ontsnapt.

7 redenen waarom het jammer is dat er geen finale Nederland-Duitsland komt

1. Het Nederlandse en het Duitse elftal groeiden naar elkaar toe: Duitsers spelen inmiddels "mooi Nederlands" voetbal, Nederlanders "effectief Duits" voetbal
2. Nederlandse sportcommentatoren waren vol lof over het Duitse team. De "Koude Oorlog" waar zij het op het WK in 1990 nog over hadden, het WK waarin Rijkaard op Völler spuugde, is er al lang niet meer
3. Rijkaard en Völler hebben het allang bijgelegd en zaten in de jaren negentig samen om de tafel in een reclamespotje voor boter
4. Veel Nederlanders hebben het beeld van de [blijje ontwapenende Duitsers](#) van het WK 2006 nog in herinnering. Ook is de sympathie voor het Duitse voetbal toegenomen sinds Robben en Van Bommel met het Bayern München onder leiding van Van Gaal in de Champions League Finale hebben gespeeld. Deze sympathie had nu eindelijk in praktijk kunnen worden gebracht op een moment dat het erom ging
5. Voetballiefhebbers verheugden zich op een schitterende wedstrijd als deze grote voetballanden tegen elkaar waren uitgekomen
6. Duitsland en Nederland gaan anders om met hun verleden dan pakweg 20 jaar geleden. Duitsland is meer ontspannen geworden, Nederland bescheidener. Dat had beide landen nu nog dichterbij elkaar kunnen brengen
7. Als Nederland de finale tegen Duitsland had gewonnen, had de verloren WK-

finale van 1974 eindelijk in de kelders van de geschiedenis kunnen worden opgeborgen

7 redenen waarom het goed is dat er geen finale Nederland-Duitsland komt

1. De verloren [WK-finale van 1974](#) staat velen nog in het geheugen gegrift, iedereen onder de 36 jaar is dit trauma de afgelopen decennia ook opgedrongen. Een finale Nederland-Duitsland had deze wedstrijd weer minstens tien jaar nieuw leven ingeblazen
2. Nederlanders vallen nog steeds graag en gemakkelijk terug in anti-Duits gedrag. Dat hadden ze zich ook nu niet laten ontnemen
3. De eerste Oranje t-shirts met 'Ich will mein Fahrrad zurück' waren deze maand in Nederland alweer gesignaleerd
4. Braziliaanse ouders in Nederland sturen hun kinderen gerust de straat op met een Braziliaans voetbalshirtje. Duitse ouders in Nederland durven hun kinderen daarentegen niet in een Duits voetbaltenue buiten te laten spelen. Het risico op problemen is voor deze kinderen nu minder groot
5. De fluim van Rijkaard in Völlers haar tijdens het WK van 1990 is in beide landen nog steeds niet vergeten. Die beelden zouden de komende dagen en weken weer eindeloos worden herhaald
6. Duitsland wilde Nederland ook graag verslaan
7. Duitsland [heeft zo goed gespeeld](#) dat het nog maar de vraag was of Nederland dit keer de finale wél had weten te winnen

*Afbeelding 2: Screenshot Bild.de, 7 juli 2010*

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://duitslandinstituut.nl).*

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/3265/geen-finale-nederland-duitsland-jammer-of-goed>