

# Duitsland neemt kwart van uit zee geredde vluchtelingen op

[Kort nieuws](#) - 16 september 2019 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Duitsland is bereid een kwart van de uit zee geredde vluchtelingen op te nemen die in Italiaanse havens aankomen. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer gezegd.

Ook Frankrijk is volgens de berichten bereid een kwart van de drenkelingen op te vangen. Het gaat om een tijdelijke afspraak, waarover de gesprekken nog lopen. Op 23 september willen de landen overeenstemming hebben.

Seehofers uitspraken baarden opzien, omdat hij de afgelopen jaren juist een uitgesproken tegenstander van een ruimhartig vluchtelingenbeleid was.

De toezeggingen lijken ook bedoeld om de nieuwe Italiaanse regering te steunen, om te voorkomen dat Salvini weer terug aan de macht komt. Salvini heeft een ongekend hard beleid tegen vluchtelingen en immigranten gevoerd. [Lees meer bij Süddeutsche Zeitung](#)

Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta, de landen die bij deze afspraak zijn betrokken, hopen nu dat andere landen zich aansluiten. Nieuwsuur meldde dit weekeinde dat Nederland er niets voor voelt.

Zie ook: [Nieuwsuur van zondag 15 september](#), met o.a. een interview met Gerald Knaus (nauw betrokken bij het Europese vluchtelingenbeleid)

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://duitslandinstituut.nl).*

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/33341/duitsland-neemt-kwart-van-uit-zee-geredde-vluchtelingen-op>