

De Duitse eenwording in 21 films en boeken

Een selectie

[Achtergrond](#) - 30 september 2011

Het verenigde Duitsland viert op 3 oktober zijn 21e verjaardag. Sinds de val van de Muur zijn talloze films en boeken verschenen over de Wende, het leven in de DDR en in de nieuwe Bondsrepubliek. De redactie van Duitslandweb biedt een selectie van 21 films en boeken, voor elke verjaardag van de eenwording één.

Boeken

Volker Braun - [Der Wendehals](#)

Thomas Brussig - [Wie es leuchtet](#)

Günter Grass - [Ein weites Feld](#)

Jana Hensel - [Zonenkinder](#)

Thomas Hettche - [Nox](#)

Helga Königsdorf - [Im Schatten des Regenbogens](#)

Monika Maron - [Stille Zeile Sechs](#)

Clemens Meyer - [Als wir träumten](#)

Richard David Precht - [Die Kosmonauten](#)

Ingo Schulze - [Simple Stories](#)

Boeken die ook verfilmd zijn

Thomas Brussig - Helden wie wir: [boek](#) / [film](#)

Thomas Brussig - Sonnenallee: [boek](#) / [film](#)

Erich Loest - Nikolaikirche: [boek](#) / [film](#)

Jens Sparschuh - Der Zimmerspringbrunnen: [boek](#) / [film](#)

Films

[Burning life](#) (1994)

[Das Leben der Anderen](#) (2006)

[Der Blaue](#) (1994)

[Good Bye Lenin!](#) (2003)

[Go Trabi Go](#) (1991)

[Heimatkunde](#) (2008)

[Letztes aus der DaDaeR](#) (1990)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/358/de-duitse-eenwording-in-21-films-en-boeken>