

Maxima ken ik wel, maar de koningin?

Interview met Michele Mahrez van Gymnasium Hamm

Achtergrond - 5 december 2006

Michele Mahrez is 20 jaar en zit in de 13e klas van het [Gymnasium Hamm](#). Dat is het eindexamenjaar, en te vergelijken met onze 6e klas (eigenlijk de 7e, want in Duitsland zit je een jaar langer op school dan hier). Ik mag me gelukkig prijzen dat ik naast hem ben terechtgekomen, want hij is coöperatief en ziet er bepaald niet slecht uit. Ons interview vindt plaats tijdens de biologieles van Frau Hasseldieck. Michele vindt het erg grappig om mijn vragen in het Nederlands voor te lezen. Het was in elk geval een gezellige boel.

Schoolzaken

Hoe laat begint je schooldag?

Dat is verschillend; de ene dag om 7:00 uur, de andere een uur later en ook wel eens om 10:00 uur. Daar staat tegenover dat we meestal om 14:00 uur vrij zijn. Soms pas om 16:00 uur, maar dan krijgen we geen huiswerk.

Welk schoolvak vind je het leukst?

Sport! Verder vind ik film en drama wel leuk (als vak).

Bestaat er zoiets als 'profielen' of 'richtingen'?

Nee...wel moet je in de 11e klas vakken kiezen. Ik heb toen biologie en Duits gekozen.

Wat zou je later willen worden?

Eh... ik zou wel iets met sport willen studeren.

Welke vreemde talen worden er op school gegeven?

Russisch, Turks, Frans, Spaans, Latijn en Italiaans.

Hoe is de omgang met de docenten? (formeel / streng / praatje voor de gezelligheid?)

Wel goed, de meesten zijn niet zo streng. Maar na de les blijven kletsen met een leraar doen we vrijwel nooit.

Wie is de beste leraar / lerares van de school?

Frau Jones; zij geeft drama.

Nemen er ook ouders deel aan de school (als vrijwilliger)?

Jawel, dat komt wel voor.

Is er een goede kantine op school?

Ja, dankzij Frau Kraft.

Ga je graag naar school?

Ja, ik heb er wel plezier in.

Cultuur, reizen en feesten

Worden er toneelstukken opgevoerd op school, door de leerlingen?

Ja, een keer per jaar. Vorig jaar was dat Romeo en Julia.

Heb je toen meegedaan?

Ja, ik speelde Romeo.

Wauw, dat klinkt goed! Hebben jullie ook een Songfestival?

Wel zoiets. Dat is altijd met kerst. Verder is er een muziekavond.

Is er iets als `lunchpauzeconcerten´?

Nee, maar elke donderdagmiddag wordt er wat toneel opgevoerd.

Is er een schoolorkest?

Nee.

Kun je examen doen in muziek en / of tekenen?

Ja, maar dan moet het wel *matchen* met je andere vakken; als je in de 11e klas vakken kiest, wordt er via een speciale regeling gekeken of alles wel haalbaar is. Maar het is dus wel mogelijk om examen te doen in muziek en tekenen, ja.

Hoeveel schoolfeesten hebben jullie?

Twee per jaar. En omdat ik nu in de 13e klas zit, heb ik ook het *Abiball*; dat is zeg maar een soort afscheidsbal van de school. Dan moet ik eerst nog wel even slagen voor mijn examen...

Maken jullie misschien een of meerdere reizen met school?

Ja, in de 11e klas ga je naar Turkije.

Gaan veel leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd een jaar naar het buitenland (om daar naar school te gaan)?

Nou, niet zoveel...van de vijftig personen zullen het er zo'n twee à drie zijn.

Vind je [Hamburg](#) een veilige stad?

Mwâh... het gaat wel.

Merk je iets van racisme op school?

Nee.

Gelukkig maar. Wat leren jullie eigenlijk over de Nederlandse cultuur?

Eh... (er wordt even overlegd en gegiebed). Goed [voetbal](#), [drugs](#), coffeeshops, kaas en [Sylvie](#).

Volg je de ontwikkelingen in [ons koningshuis](#)?

Niet echt. Maxima ken ik wel, maar ik zou niet weten wie de koningin is...

Dit was het interview. Bedankt Michele!

Geen dank.

We nemen afscheid; Michele krijgt een zak drop (echt Hollands). Ik vond het een hele leuke ervaring, en hij hopelijk ook.

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/3699/maxima-ken-ik-wel-maarde-koningin>