

Waar zijn de klompen en de tulpen gebleven?

Duitsers weten slechts één woord te noemen bij Nederland

Achtergrond - 1 april 2006

Drogen, Drugs en Marihuana. Veel andere antwoorden kregen we niet, toen wij mensen op straat vroegen waar zij aan dachten bij 'Nederland'. Best verrassend, we hadden toch op z'n minst één keer 'kaas', 'klompen' of 'tulpen' verwacht...

Vol goede moed en benieuwd naar de ongetwijfeld verrassende antwoorden, gingen Denny, Marjolein en ik de straat op om mensen te vragen naar hun beeld over Nederland.

Eigenlijk waren de Duitsers het unaniem eens over Nederland: bij Nederland denkt de Duitser aan drugs. Soms wordt Amsterdam nog genoemd, maar dan in één adem met nog steeds de drugs.

Eén man, een medewerker van de sociale dienst, vertelde over zijn neef in Nederland wiens familie kapot was gegaan door de drugs. Deze man was zeer fel tegen drugs en hij sprak dat ook uit. Tegelijkertijd was hij ook bang dat hij gevolgen aan zijn mening zou ondervinden. Hij wilde zijn naam niet zeggen en op de foto wilde hij ook niet. "Want je weet nooit," zei hij "wie het nog meer horen en wat er dan gebeurt... Vrijheid van meningsuiting heb je hier niet". Dat probleem speelt dus niet alleen in Nederland...

"Ja, Gesundheit", antwoordde de man van het spoor toen wij hem vertelden dat Jan Peter Balkenende de minister-president is van Nederland. Niemand van de geïnterviewden wist dit! Dat komt, volgens de mensen zelf, omdat Nederland maar een klein land is en Duitsers zich daar niet zo voor interesseren.

Al met al een verrassende uitslag. Geen, voor ons, verschillende typische Nederlandse dingen, maar alleen drugs.

Mevrouw Saris van het [Consulaat](#) heeft zich voorgenomen daar toch verandering in te brengen, omdat dit toch wel een nogal eenzijdig beeld is van Nederland...

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/3712/waar-zijn-de-klompen-en-de-tulpen-gebleven>