

Columns

Meer artikelen over Oost-Duitsland op het Dweb

[Achtergrond](#) - 1 oktober 2004

[In vrijheid herdenken](#)

van Mark Schenkel

(16 juni 2003) Berlijn, zondagochtend half tien. Een groep van ruim honderd personen heeft zich verzameld bij de Brandenburger Tor, de plek die symbool staat voor zoveel ingrijpende gebeurtenissen uit het Duitse verleden. [>>](#)

[Vreemd in eigen land](#)

(12 november 2002) Misschien had ik het te lichtzinnig opgevat? Het Duitsland Instituut Amsterdam had me verzocht om een column van zeshonderd woorden.

[>>](#)

[PDS](#)

van Krijn Thijs

(5 november 2001) De Berlijnse aarde trilt nog na, twee weken na de verkiezingen. Op zo'n geflatteerde uitslag hadden we nou ook weer niet gerekend.

[>>](#)

[Stasi-Akten steken de Elbe over](#)

(20 september 2001) In de afgelopen zomermaanden is in Duitsland een ietwat belegen thema weer actueel geworden, namelijk het thema van de schriftelijke erfenis van de Stasi. [>>](#)

[Berlijnse berichten: De Muur](#)

van Marja Verburg

(17 augustus 2001) Deze week is het veertig jaar geleden dat de Muur werd gebouwd. Daar werd in Berlijn natuurlijk uitgebreid bij stil gestaan. [>>](#)

[Heden en Verleden en de oude Bondsrepubliek](#)

(29 maart 2003) De recente conflicten omtrent vooraanstaande Duitse politici getuigen behalve van een hoog onder-de-gordel-gehalte ook van een interessante ontwikkeling van het Duitse zelfbeeld. [>>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/3916/columns>