

De meningen zijn verdeeld...

Interviews over Nederland-Duitsland

Achtergrond - 1 mei 2004

Er zullen weinig Nederlanders - en niet veel meer Duitsers - bestaan, die geen mening hebben over de confrontatie op 15 juni. Sterker, de wedstrijd leent zich als geen ander om in Nederland de gemoederen hoog op te laten lopen. Het altijd zo kritische Oranje-legioen gaat als een blok achter het team staan, zodra we tegen Duitsland ten strijde trekken. Of is dat beeld inmiddels achterhaald en kan zelfs onze *Angstgegner* geen nationalistische gevoelens meer bij de Nederlandse voetbalfan oproepen? En hoe kijkt Duitsland eigenlijk tegen de wedstrijd en tegen Oranje aan?

Om een beeld te krijgen vroegen we uiteenlopende mensen naar hun voorspelling van de uitslag van Nederland-Duitsland, van de afloop van het EK en naar hun persoonlijke beleving van de wedstrijd. En zo kom je er achter dat er mensen in Duitsland zijn die Nederland de winst van harte gunnen, dat de personen achter www.alles-ist-vorbei.de Duitsland helemaal niet zo vreselijk vinden en dat er zelfs Nederlanders rondlopen die realistisch genoeg zijn om te weten dat Oranje ook dit jaar zal struikelen over *Die Mannschaft*.

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/3927/de-meningen-zijn-verdeeld>