

Kim of... Kimmetje!

De schrijfster

Achtergrond - 1 april 2004

Ik heet Kim, maar meestal noemen ze me Kimmetje. Ik ben zestien jaar. Ik ben hier in Amsterdam geboren, maar ik ben in [Colombia](#) opgegroeid. Twee jaar geleden ben ik teruggekomen om een goede toekomst voor me op te bouwen. Nu zit ik op school, in het tweede leerjaar.

In mijn vrije tijd ga ik meestal mijn vrienden bellen of e-mailen, of soms ga ik wandelen en regelmatig in het weekend ruim ik mijn huis op. En mijn hobby's zijn reizen en werken als fotomodel. Ik vind het leuk om altijd mijn mening te zeggen over alles en het op te schrijven.

Ik ben in de schoolkrantredactie gegaan omdat toen de meester het idee voorstelde, ik het heel interessant vond, omdat ik schrijven leuk vind. Met schrijven schrijf ik mijn gevoelens en mijn gedachten op en zo blijven ze op papier en voor altijd.

Ik verwacht in Berlijn veel plaatsen te leren kennen, een beetje van de Berlijnse geschiedenis te leren en ook van de cultuur, van alles een beetje te leren. En zo ook erover te kunnen schrijven.

Ik hoop dat jullie me aardig vinden.

KiMMeTjE

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/3963/kim-of-kimmetje>