

Cassandra

De schrijfster

Achtergrond - 1 april 2004

Hallo allemaal! Ik zal me even voorstellen. Ik heet Cassandra Badiali (15) en kom uit Italië. Ik ben een echte wereldburger, omdat mijn vader uit Italië komt en mijn moeder uit Indonesië. Ik ben in Amsterdam geboren en in Italië opgegroeid. Ik woon nu al bijna twee jaar in Nederland en het bevalt me ontzettend!

Omdat mijn ouders uit elkaar zijn, woon ik hier met mijn moeder en mijn grote broer. Ik ben gek en heel trots op mijn familie, omdat we een hele sterke band met elkaar hebben.

Ik zit in het tweede leerjaar Gemengde Theoretische Leerweg en volgend jaar ga ik Economie doen, omdat ik later een eigen kledingwinkel wil hebben of iets dat met toerisme te maken heeft.

Ik hou heel veel van dansen en zingen, zoveel dat iedereen er ziek van wordt! Ik zit namelijk op cheerleaden en we treden soms op in de Amsterdam Arena voor het American Football-team 'The Admirals'. Ik wil eigenlijk ook iets met zang doen, maar ik ben meestal verlegen om voor publiek te zingen.

Ik hoop dat jullie mij op deze manier beter hebben leren kennen!

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/artikel/3968/cassandra>