

Gezamenlijke coming-out in Duitse katholieke kerk

Kort nieuws - 24 januari 2022 - Auteur: Redactie Duitslandweb

Met een manifest, een website en een documentaire is maandag de campagne #OutInChurch gelanceerd: een gezamenlijke coming-out van 122 medewerkers van de katholieke kerk of kerkelijke instellingen. Ze willen dat de kerk de universele mensenrechten respecteert en lhbti+-werknemers niet langer uitsluit.

De documentaire 'Wie Gott uns schuf' die vanavond om 20.30 op ARD wordt uitgezonden, laat zien hoe mensen hun geaardheid en hun relatie soms jarenlang verborgen houden voor hun werkgever, de katholieke kerk, uit angst hun baan of pensioen te verliezen. Deze vorm van discriminatie is buiten de kerk niet toegestaan. De activisten willen dat de kerk haar houding ten opzichte van lhbti+-personen verandert en het kerkelijke arbeidsrecht moderniseert. De website van de campagne was maandagmiddag niet bereikbaar. [Lees meer bij Der Spiegel](#) en lees het [persbericht van de campagne OutInChurch](#). Of bekijk de [documentaire in de ARD-mediatheek](#)

De gezamenlijke coming-out-campagne #OutInChurch komt op een turbulent moment. Afgelopen donderdag [verscheen een onderzoek](#) naar de manier waarop het bisdom München en Freising is omgegaan met seksueel misbruik door geestelijken. Het rapport maakte veel verontwaardiging los over de manier waarop de kerk daders beschermde en slachtoffers negeerde. Ook binnen de kerk is grote onvrede over het uitblijven van excuses en het afschuiven van verantwoordelijkheden.

Ook fouten van de vroegere paus Benedictus XVI, Joseph Ratzinger, komen in het rapport aan het licht. Ratzinger was aartsbisschop in München voordat hij paus werd. De onderzoekers constateerden dat Benedictus XVI in zijn verklaring beweringen doet die niet met de feiten kloppen. Hij verklaarde niet aanwezig te zijn geweest bij een vergadering waarin het ging over een priester die zich aan kindermisbruik had schuldig gemaakt. De onderzoekers hebben vastgesteld dat hij wel bij die vergadering was. Maandag heeft Benedictus zijn verklaring herroepen. Hij zegt nu dat hij wel bij de vergadering aanwezig was, maar dat door een fout in de eindredactie zijn verklaring op dit punt onjuist is. [Lees meer over de reactie van Benedictus bij Tagesschau](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/47951/gezamenlijke-coming-out-in-duitse-katholieke-kerk>