

# Merkel geeft startschot voor Vertriebenen-centrum

Kort nieuws - 12 juni 2013

Na een [jarenlange controverse](#) die de verhoudingen tussen Duitsland en Polen zo nu en dan op scherp zette, is dinsdag de bouw begonnen van het documentatiecentrum van de stichting Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlijn. Bondskanselier Merkel gaf het startschot voor de bouw. De eerste plannen voor een herinneringscentrum voor de Duitsers die na 1945 moesten vluchten uit Oost-Europa wekten de woede van Polen en Tsjechië. Die zagen het als een poging de geschiedenis te vervalsen en Duitsers als slachtoffers van de oorlog te bestempelen. Uiteindelijk werd een concept bedacht waarin duidelijk wordt dat het lot van de verdrevenen een gevolg is van de door de Duitsers ontketende oorlog. Lees meer bij Deutsche Welle >>

*Dit is een artikel gedownload via [duitslandinstituut.nl](https://duitslandinstituut.nl).*

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/5627/merkel-geeft-startschot-voor-vertriebenen-centrum>