

Duitse regering wil tankmunitie leveren aan Israël

Kort nieuws - 17 januari 2024 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De Duitse regering wil tankmunitie aan Israël leveren. Dat melden Duitse media.

Israël heeft Duitsland in november verzocht precisiemunitie voor tanks te leveren. Toen was de oorlog tussen Israël en Hamas al in volle gang. Sindsdien overleggen de betrokken Duitse ministeries - de kanselarij van Olaf Scholz, Defensie, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken - over het verzoek. Ze zijn het in principe eens over de levering, meldt [Der Spiegel](#) (betaalmuur), er wordt nu achter de schermen aan de uitvoering ervan gewerkt.

Omdat de Duitse industrie de gevraagde munitie niet meteen kan leveren, wordt onderzocht of die uit de voorraad van de Bundeswehr kan komen. Maar wapenleveranties aan Israël mogen de steun aan Oekraïne niet in gevaar brengen en het Duitse leger heeft zelf te kampen met een krappe voorraad munitie, meldt Der Spiegel.

Officieel wil de bondsregering de levering van munitie aan Israël niet bevestigen. Sinds het begin van de oorlog zegt Duitsland pal achter Israël te staan, al zet het zich ook in voor de burgerbevolking in Gaza. Maar de bondsregering ziet het als een Duitse verantwoordelijkheid het bestaansrecht van Israël te garanderen en vindt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen na de terreur van Hamas. [Lees meer bij Tagesschau](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/57995/duitse-regering-wil-tankmunitie-leveren-aan-israel>