

Kerk in Duitsland trouwt voor het eerst officieel een homopaar

Kort nieuws - 12 augustus 2013 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De evangelische kerk in het Duitse Hessen heeft vrijdag voor het eerst officieel een homopaar getrouwd. In juni liet de overkoepelende Evangelische Kirche in Deutschland EKD een advies uitgaan naar alle aangesloten kerkgenootschappen waarin het homohuwelijk zo goed als gelijk gesteld wordt aan het heterohuwelijk. Daarover wordt sindsdien binnen de kerkgemeenschappen veel gediscussieerd. Overigens hebben de protestantse kerken in Duitsland een grote mate van zelfstandigheid waardoor sommige kerken ook al eerder homoparen trouwden, maar niet met officiële erkenning van de kerkprovincie zoals nu in Hessen het geval is. Voor de burgerlijke stand kunnen homoparen in Duitsland niet trouwen omdat het [geregistreerd partnerschap voor homo's](#) niet gelijkgesteld is aan het heterohuwelijk. [Lees meer bij Stern.de >>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/5810/kerk-in-duitsland-trouwt-voor-het-eerst-officieel-een-homopaar>