

Duitse katholieke kerk tegen vieren reformatie met protestanten

Kort nieuws - 25 september 2013 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De rooms-katholieke kerk in Duitsland wijst het gezamenlijk vieren van de reformatie met protestanten in 2017 af. Ook is de kerk tegen commercialisering van de persoon Maarten Luther. Dat kwamen de Duitse bisschoppen gisteren tijdens hun herfstbijeenkomst overeen. In 2017 wordt in Duitsland de reformatie uitgebreid herdacht, die vijfhonderd jaar geleden zorgde voor het ontstaan van het protestantisme. [Lees meer bij rp-online.de >>](#)

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/artikel/5972/duitse-katholieke-kerk-tegen-vieren-reformatie-met-protestanten>