

Deutsches Kino | Waren einmal Revoluzzer (Delft)

Veranstaltung des Duitsland Instituut Amsterdam**Datum:** Donnerstag 20 Oktober 2022 um 19:30 Uhr**Ort:** Filmhuis Lumen, Doelenplein 5, Delft**Information:** www.filmhuis-lumen.nl**Zugang:** Prijs: €9,50 | Student of jongeren <27 jaar: €7,50

Twee bevriende koppels van in de dertig besluiten een Russische vriend te helpen ontsnappen naar Oostenrijk. Maar wat als een avontuur begint, bedreigt al snel hun idealen en onderlinge relaties. Bekroonde tragische komedie over vriendschap en morele dilemma's, met o.a. Julia Jentsch.

De stellen Helene en Jakob en Tina en Volker zijn liberale dertigers en leven een bevoorrecht leven in Wenen. Wanneer hun Russische vriend Pavel als politieke activist in de problemen komt, grijpen zij de kans om te helpen. Voor het eerst praten ze niet alleen, maar doen ze echt iets. Maar al snel merken de Oostenrijkers dat de fundamenteën van hun vriendschappen en relaties worden bedreigd - vooral omdat hulp op verschillende manieren kan worden opgevat, maar ook omdat de man die ze redden weigert zich te gedragen zoals de helpers vinden dat hij zou moeten doen.

(A 2019)

Lengte: 84 min.

Regie: Johanna Moder

Taal: Duits met Engelse ondertiteling

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel:

<https://duitslandinstituut.nl/de/agenda/11049/deutsches-kino-waren-einmal-revoluzzer-delft>