

Interview Zeitzeugin Angelika

Angelika was 11 toen de Berlijnse Muur werd gebouwd en herinnert zich het verdriet en ongeloof van haar familie toen. Zij vertelt in dit interview over haar schooltijd in de DDR en over het verschil tussen wat je dacht en wat je zei.

Vragen bij de film:

- Hoe veranderde het beeld dat Angelika van het socialisme had? Hoe kwam het tot deze breuk?
- Angelika vertelt over het gedicht 'An die Nachgeborenen' van de Duitse dichter Bertolt Brecht. Brecht publiceerde dit gedicht 1939 en refereert ermee aan de wandaden van het Nationaalsocialisme.

Lees hier een paar regels uit het gedicht:

Was sind das für Zeiten, wo

Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist

Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!

Vertaling:

Wat zijn dat voor tijden waarin

Een gesprek over bomen bijna een misdrijf is

omdat het een zwijgen over zoveel wandaden inhoudt!

- Wat bedoelt Brecht met deze zinnen? Waarom mochten Angelika en haar klasgenoten dit gedicht niet in de les gebruiken?
- Wat waren de redenen dat Angelika de DDR wilde verlaten?

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Artikel: <https://duitslandinstituut.nl/interview-zeitzeugin-angelika>